

Από τα 16 κάνει την πρώτη χρήση ο νέος

Μακριά από το σχολείο «αγκαλιά» με τα ναρκωτικά

Σοκ και δέος προκαλεί το προφίλ του χρήστη ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας: η πρώτη επαφή με τις παράνομες ουσίες ξεκινάει στα 16 χρόνια με κάνναβη, ενώ ένα χρόνο πριν εγκαταλείπει το σχολείο.

Ύστερα από τριάντισι χρόνια «περνά» στην ηρώλη, είναι άνεργος, άγαμος και εξακολουθεί να μένει με τους γονείς του.

Αυτό προκύπτει μεταξύ άλλων από τα στοιχεία του ΚΕΘΕΑ, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας και πραγματοποιεί τριήμερες εκδηλώσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μετρό Συντάγματος από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου 2009.

Ενέσιμη χρήση

Οι οκτώ στους δέκα έχουν κάνει ενέσιμη χρήση έστω και για μία φορά στη ζωή τους και οι τέσσερις στους δέκα έχουν κάνει κοινή χρήση σύριγγας. Τέσσερις στους δέκα είναι απόφοιτοι λυκείου και δύο στους δέκα απόφοιτοι γυμνασίου.

Για όλους όσοι διέκοψαν το σχολείο (πριν από την ολοκλήρωση του λυκείου), η μέση ηλικία διακοπής είναι τα 15,5 έτη. Περισσότεροι από τους μισούς προσερχόμενους αναφέρουν ότι



έχουν κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας και οι τρεις στους δέκα, όταν προσήλθαν στο θεραπευτικό πρόγραμμα, γνώριζαν ότι έχουν μολυν-

θει από τον ιό της ηπατίτιδας C.

Οι τέσσερις στους δέκα έχουν κάποια καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους και με την ίδια

αναλογία έχουν κάποια νομική εκκρεμότητα για το μέλλον.

Όπως δείχνουν οι έρευνες αποτελεσματικότητας, επτά στους δέκα χρήστες ουσιών που έχουν συμμετάσχει ένα χρόνο στην Εναλλακτική Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ «Παρέμβαση», πέντε χρόνια μετά, συνεχίζουν να απέχουν από τη χρήση οποιασδήποτε παράνομης ουσίας και από παραβατικές δραστηριότητες, ενώ οκτώ στους δέκα έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά.

Ακόμα και οι χρήστες ουσιών που διακόπτουν πρόωρα τη θεραπεία τους, εμφανίζουν βελτίωση σε διάφορους τομείς, όπως η υγεία, η σχέση με τον νόμο, οι κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις, ενώ τείνουν να επιστρέφουν στις υπηρεσίες θεραπείας για την αντιμετώπιση του προβλήματός τους.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι όπως σε όλα τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, η συμμετοχή στο ΚΕΘΕΑ «Παρέμβαση» είναι δωρεάν και άμεση, χωρίς λίστες αναμονής. Η θεραπεία είναι «στεγνή», δεν περιλαμβάνει δηλαδή χορήγηση υποκατάστατων (μεθαδόνη, βουπρενορφίνη) ή φαρμάκων, και έχει στόχο την πλήρη και οριστική αποχή από τις ουσίες και την παραβατικότητα, καθώς και την επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.

Μ.Γ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009, π. 11

